



*In liefde tot God*



In dankbare herinnering aan

## **Zuster Imelda**

Pauline Josephine Maria Ten Bosch

\* Rotterdam, 24 februari 1917

† Amersfoort, 18 december 2017

Zuster Imelda, Pauline (Pien) Ten Bosch werd geboren te Rotterdam in een groot gezin. Met hart en ziel heeft ze zich in haar lange leven gegeven voor het onderwijs. In 1935 behaalde ze het onderwijsdiploma en in 1936 trad ze in het klooster in Amersfoort. In 1938 heeft ze haar geloften afgelegd en werd ze Zuster van onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Ze stond graag voor de klas en ze heeft wel 44 jaar lesgegeven. Met veel voldoening is ze ook twintig jaar directrice geweest van het pensioonaat Mariënborg in Bussum.

Zuster Imelda stond open voor nieuwe ideeën. Kerk en Maatschappij gingen haar zeer ter harte. Samen met anderen sprong ze in de bres voor noodlijdenden en Amnesty International kon zeker op haar steun rekenen. In de gemeenschap op 't Zand te Amersfoort en in de congregatie was ze actief waar ze maar kon, vooral na haar pensionering. Met het ouder worden vond ze het moeilijk om de activiteiten los te laten.

Ze wist zich geïnspireerd door de bijbel en die inspiratie droeg ze ook weer uit. Ze durfde te geloven dat God van haar houdt en dat Hij haar mooi vindt. Daarom schrijft ze ook wat er in het Hooglied geschreven staat: *"Leg mij als een zegel op je hart, draag mij als een zegel om je arm."*

De spiritualiteit van de Congregatie heeft ze uitgedragen. Door haar leven en zijn heeft ze laten zien hoe goed God is. In 1996 schreef ze: *"Getypt op een zonnige zomerdag; "Moge onze spiritualiteit tot het einde van de congregatie de zusters steeds meer bezielen."*

De laatste jaren van haar leven was ze stil aanwezig in de Serre. Ze was dankbaar voor de verzorging. God heeft haar nu thuis geroepen. Ze mag rusten in vrede.

We zijn dankbaar dat zuster Imelda zo lang bij ons is geweest. Wij en de familie zullen haar missen, tegelijk weten we ook dat het zo goed is. Haar leven is hier nu voltooid.

Donderdag 21 december 2017 hebben we tijdens de uitvaartviering afscheid van haar genomen. Daarna hebben we haar begeleid naar de begraafplaats van Onze Lieve Vrouwe te Amersfoort waar ze is bijgezet bij haar medezusters.

Veel dank voor uw medeleven en belangstelling.

Bestuur van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Medezusters en familie