



*"Wanneer de snaren van mijn leven
gestemd zullen zijn, mijn Meester,
dan zal bij elk van Uw aanrakingen
de muziek der liefde weerklinken"*



In dankbare herinnering aan

Zuster Stella

Aaltje Elvira Dijkstra

* Pengadilan Negeri, Bandung, 16 augustus 1929
† Amersfoort, 11 juni 2018

Met het heengaan van Zr. Stella hebben we een dierbare, markante medezuster verloren.

Zuster Stella, Tante Annie, werd geboren in een muzikaal gezin. September 1955 is ze ingetreden en maart 1958 heeft ze haar eerste geloften afgelegd als Zuster van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Dit jaar vierde ze nog haar 60 jarig professiefest.

Met overgave en liefde heeft ze zich ingezet voor de gemeenschap met haar muzikale talenten. Eerst samen met zr. Anna Maria, met wie ze jaren aan tafel diende en wat vooral belangrijk was, de liturgie opluisterde met koor en orgelspel. Ze was veeleisend voor haarzelf en ook voor het koor dat ze dirigeerde.

Als het goed en mooi klonk wist ze het zeer zeker te waarderen.

Zr. Stella wist wat ze wilde, alles moest tot in de puntjes verzorgd zijn.

Haar talenten deelde ze maar wat graag, al ging het de laatste tijd niet meer door haar ziekte. Die heeft ze zonder klagen gedragen.

Ze hield van haar familie en was ook bezorgd voor hen. Een bijzondere band had ze met haar vrienden, Irene en Gerard uit Engeland. Ze zijn haar heel vaak nabij geweest tot het einde toe.

Wij en haar familie en vrienden, zullen Zr. Stella missen. Dankbaar zijn we dat ze een van ons is geweest. In die geest van dankbaarheid hebben we haar herdacht tijdens de avondwake en vrijdag 15 juni hebben we tijdens een viering afscheid van haar genomen. Daarna hebben we haar begeleid naar de begraafplaats van Onze Lieve Vrouwe te Amersfoort waar ze is bijgezet bij haar medezusters.

Veel dank voor uw medeleven en belangstelling.

Bestuur van de Zusters
van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Medezusters en familie