

Nog maar kort geleden kreeg zij van de artsen te horen dat ze niet meer beter zou worden. Haar familie en zuster Corrie hebben haar in die laatste moeilijke dagen bijgestaan. Ook een gesprek met pastor Bart was haar tot zegen en op maandag 15 juli heeft zij het leven rustig losgelaten.

Zuster Ingrid heeft haar leven op haar eigen wijze vormgegeven, genoot van het goede dat haar toeviel en deelde dat graag met anderen. Bij tegenslag zocht ze steeds naar nieuwe mogelijkheden om zinvol te leven. Zo zal zij in de herinnering van velen voortleven.

Op maandag 22 juli hebben we in de Eucharistieviering bij haar uitvaart haar leven herdacht, daarna hebben we haar te ruste gelegd bij haar medezusters op de begraafplaats Lieve Vrouwe in Amersfoort.

Wij bidden dat zuster Ingrid, vrij van aardse zorg en onrust, geborgen mag zijn bij haar schepper, leven mag in Zijn eeuwig licht.

Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Familie



*Heer, wij weten dat U met ons meevoelt.
Bevrijd ons van alle zorg en onrust
en neem mij op in Uw liefde.*



In dankbare herinnering aan

Zuster Ingrid

Wilhelmina Maria Melger

* Dordrecht, 11 november 1931

† Amersfoort, 15 juli 2019

Zuster Ingrid, Wilhelmina Maria Melger, werd geboren op 11 november 1931 in Dordrecht, in een groot gezin. Tot op het laatst heeft zij een goede band onderhouden met haar broers en zussen, hun partners en kinderen.

Voordat zij zuster werd haalde ze in Rotterdam het diploma kleuteronderwijs A, het diploma godsdienst B en werd ze kleuterleidster. Maar haar ambities lagen ergens anders, zij wilde graag naar de missie en zocht mogelijkheden om dat te realiseren.

Op 18 september 1961 trad ze in bij de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en werd zuster Ingrid, op 3 augustus 1968 legde zij haar eeuwige geloften af. Het heeft haar moeite gekost om te accepteren dat haar verlangen om naar de missie te gaan niet zou worden vervuld. Met hart en ziel gaf zij op een andere manier vorm aan haar zorg om de kleine en kwetsbare mens: in het kleuteronderwijs, de parochie, het vluchtelingenwerk en haar betrokkenheid bij en zorg voor medezusters.

Zorgzaam en gedreven was zuster Ingrid in haar werk op school in Amersfoort. Zij bleef zich ontwikkelen, haalde haar diploma kleuterleidster B, het diploma pedagogiek MO A en werd hoofd van de kleuterschool. Vanuit het Moederhuis kwam ze graag in de St. Franciscus Xaveriuskerk, aan het vlakbij gelegen 't Zand in Amersfoort. Zij zette zich er met enthousiasme in voor allerlei werkgroepen.

Na haar werkzame leven werd ze actief in het vluchtelingenwerk in Amersfoort. Begeleidde vluchtelingen in het aanvragen van een verblijfsvergunning, hielp hen hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving en verbond zich ook persoonlijk met degenen die zij onder haar hoede kreeg.

Haar zorg voor haar medezusters uitte zich de laatste jaren in haar hulp in de Serre en Ontmoeting en wakend bij zusters in hun laatste levensfase.

In 1982 ging zuster Ingrid 'zelfstandig wonen' en verhuisde uiteindelijk naar een huis met een tuin in de nieuwe wijk Kattenbroek. Haar passie voor bloemen en planten was zichtbaar in haar goedverzorgde tuin. Ze had er plezier in gasten te ontvangen en besteedde veel aandacht aan de inrichting van haar huis. Ze vergat daarbij niet ook goed voor zichzelf te zorgen.