

Beschieden en gelijkwaardig,

dienstbaar én zelfbewust!



EUCHARISTIEVIERING CONGRATULATIEAG
KAPEL MOLDELAARS ZUSTEREN VAN OLV. LIRE VROUW
11 MEI 2012



Congregatielong
31 mei 2022
Huis Nederland



Bezeichnungen in Gelijfhuizen



Congregatiitag 31 mei 2022

Huis Nederland





Felicitaties worden voorgelezen door Ditta





31 mei 2022 – Congregatielag
Huis Nederland



**Het komt er in het leven niet op aan om grootse dingen te doen
het gaat er om de gewone dingen, groots te doen. (Titus Brandsma)**



Titus Brandsma is op zondag 26 juli 1942 in Dachau met een injectie om het leven gebracht.
Wie was deze pater, deze karmeliet?



Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese boerenzoon heilig wordt verklaard. Het is de eerste keer na 2000 jaar! Niet iedereen zal weten, wat Titus Brandsma heeft bezield en hoe hij heeft geleefd. In de kapel van het Moederhuis op 31 mei 2022 s' middags een theatervoorstelling met levensgrote poppen en muziek vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van Titus Brandsma.

Het is het verhaal van een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden van het oorlogsgeweld. De geschiedenis van een praktisch ingestelde mysticus die oog had voor mensen in crisissituaties. De kroniek van een geleerde die journalisten motiverde niet te buigen voor de naziterreur. Deze houding leidde tot zijn dood, maar is inspirerend tot op de dag van vandaag.



Titus Brandsma,
held of heilige?
Peter Vermaat
van Deventer, uitgegeven door
Peter Vermaat, Friesland



