



*God, dit ene heb ik jou gevraagd:
dat ik van jou mag zijn.
Psalm 27*

Ook in Indonesië kwamen er veranderingen. zuster Annelies zag de nood bij de zieken en ze kreeg de gelegenheid om de verpleegstersopleiding te volgen. Van 1965 tot 1970 woonde ze in Nederland en daarna ging ze weer terug als gediplomeerd verpleegkundige. Van die tijd af was haar standplaats Magelang. Veel heeft ze er betekend voor de zieken en ze had een speciale voorkeur voor de armen. Het was fijn om met zuster Annelies in contact te komen, haar blijheid en humor heeft menigeen veel goed gedaan. De jaren in Indonesië zijn voor haar ook onvergetelijk geweest. Ze vertelde er graag over. In 1984 brak voor haar ook de tijd aan om voorgoed naar Nederland terug te keren. Ze gaf haar stokje door aan anderen die nu haar werk voortzetten.

Eenmaal terug in Nederland kon ze toch niet geheel stilzitten! In Amersfoort en Lage Vuursche heeft ze nog haar diensten verleend. Ook ging ze de eerste tijd nog geregeld naar Duitsland waar ze zich dienstbaar maakte voor een project dat door Jezuiten geleid werd. Zuster Annelies heeft een lang en bewogen leven geleid. Haar honderdste verjaardag heeft ze groots kunnen vieren. Ze was daarna vervuld met één brok dankbaarheid zoals ze



In dankbare herinnering aan

Zuster Annelies Schrage

Anna Elisabeth

* Bussum, 15 februari 1920

† Amersfoort, 17 juni 2020

Zuster Annelies werd geboren in een liefdevol gezin waar ze graag over vertelde. Daar leerde ze wat opkomen voor elkaar betekent. September 1942 is ze ingetreden en bij haar inkleding kreeg ze de namen Pauline Maria. Haar noviciaatstijd, tijdens WO II, heeft ze gedeeltelijk doorgebracht in Noord Deurningen en Lattrop. Haar eerste geloften als zuster van Onze Lieve Vrouw legde ze af in 1945 en in 1948 volgde haar eeuwige geloften bij Kardinaal De Jong. Als onderwijzeres heeft ze zich eerst enige jaren ingezet in Nederland tot ze in 1950 met veel enthousiasme zich mocht geven aan de jeugd in Probolinggo in Indonesië. Ze raakte er thuis, leerde de taal en wist zich geheel te geven aan al degenen die een beroep op haar deden.

zelf schreef. Wij danken zuster Annelies voor haar zijn en liefde voor en met ons. Zij mag nu voor altijd zijn bij God die ze haar leven lang zo trouw gediend heeft.

In die geest van dankbaarheid hebben we tijdens de Eucharistieviering afscheid genomen en haar daarna begeleid in kleine kring naar de begraafplaats van Onze Lieve Vrouwe waar ze in de grafkelder van de Zusters van Onze Lieve Vrouw is bijgezet.