

Zuster Miriam

Gesina Maria Ribbert

* Albergen, 4 september 1933

† Amersfoort, 24 september 2019



"Wees-er, Ik Ben Er"

waren, aan de leerlingen van de school. Ook heeft zij in de begintijd de functie van overste bekleed en later, toen Afrikaanse meisjes intraden bij de zusters van Onze Lieve Vrouw, de functie van novicemeesteres.

In Blantyre heeft zij 42 jaar met veel vreugde geleefd en gewerkt.

Zuster Miriam was een hartelijke, warme vrouw. Ze hield van de meisjes en ook van de jonge en kleine kinderen van het internaat in Limbe. Ja, alle mensen gingen haar ter harte.

Toen Miriam in 2005 naar Nederland kwam was dat voor haar een grote overgang. Haar hart lag in Malawi en dat is altijd zo gebleven.

Dit neemt niet weg dat ze ook in Nederland zich zeer verdienstelijk maakte. In mei 2005 nam zij haar intrek in Onze Lieve Vrouw ter Eem in Amersfoort, Toen deze gemeenschap in 2009 opgeheven werd, vertrok zij naar Leusden waar een kleine, nieuwe groep opgericht werd, "Huize Julia" genaamd. Zuster Annetta van Dijk, die ook vele jaren in Malawi geleefd en gewerkt had, maakte ook deel uit van die groep. Zij en Miriam hadden een goed contact met elkaar en hebben samen veel in het bos gewandeld en gefietst.

Na een fietsongeluk bleek uit een onderzoek, dat er met Miriam meer aan de hand was wat haar gezondheid betreft. Sindsdien heeft zij met veel gezondheidsproblemen te maken gehad en had ze

Zuster Miriam, Gesina Maria/Agathe, werd geboren en is opgegroeid in een diep gelovig katholiek gezin.

Zij had een goede band met haar familie en tot op het laatst kwam haar familie bij haar op bezoek .

Op 20-jarige leeftijd trad zij 17 september 1953 in bij de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, waar zij 19 maart 1956 haar eerste geloften heeft afgelegd en 17 augustus 1959 haar eeuwige geloften.

Haar groot verlangen om naar de "missie" te mogen gaan werd in 1963 vervuld, toen zij uitgekozen werd om in Malawi, in de stad Blantyre te leven en te werken.

Als lerares huishoudkunde gaf zij de eerste tijd les aan groepen vrouwen en later, toen het huis 'Stella Maris' en de middelbare school opgericht

meer verzorging nodig. Om die reden verhuisde ze naar de gemeenschap Mariënborg in Bussum en later naar Agnietenhove in Amersfoort. Miriam, die veel talenten en interesses had, werd door gezondheidsproblemen beperkt in haar mogelijkheden. Dit moet voor haar een ware worsteling geweest zijn. Daarbij kwam ook haar bezorgdheid over haar zus Mediatrix, die eveneens aan een ernstige ziekte leed. Het overlijden van Mediatrix afgelopen maart deed haar veel verdriet. Ze zocht naar troost en kracht in haar spiritualiteit. Ze had veel mooie spirituele boeken. Een geliefd boek voor haar was het boek Merkmallen van Dag Hammarskjöld.

We zijn zuster Miriam dankbaar voor al het goede van haar leven met en voor ons. In die geest van dankbaarheid hebben we tijdens een viering in het Moederhuis op dinsdag 1 oktober afscheid van haar genomen en haar daarna begeleid naar de begraafplaats van de zusters van Onze Lieve Vrouw te Lage Vuursche, waar ze te ruste is gelegd bij haar medezusters.