



*Wees niet bevreesd, want Ik heb je verlost,
je geroepen bij je naam, je bent van Mij.*

Jesaja 43 vers 1

Haar beste krachten heeft ze gegeven in de bestuursperioden. Vanaf begin 70er jaren tot 1994 heeft ze de congregatie gediend als bestuurslid. Haar speciale aandacht ging daarbij uit naar de missie. De zusters in Indonesië, Malawi en Brazilië wisten haar altijd wel te vinden. Ze stond voor ze klaar zo goed als ze kon. Op juridisch en financieel gebied heeft ze haar sporen zeker verdiend. De vernieuwingen brachten verruiming maar ook wel problemen met zich mee. Zuster Sylvia kon het aan. Haar Godsvertrouwen is haar zeker tot steun geweest.

Jesaja schrijft: "Wees niet bevreesd..., ik heb je geroepen bij je naam, je bent van Mij."

De vriendschap met zuster Imeldina, vanaf de tijd dat ze in Moederhuis II verbleef, heeft veel voor haar betekend. In 2009 werd Moederhuis II opgeheven en kwam ze in Agnietenhove. De missieprocurer vroeg nog enige jaren haar aandacht tot zuster Beata dit werk van haar overnam. Door al die werkzaamheden is haar kennis van en liefde voor de Congregatie steeds groter geworden. Ze bleef graag op de hoogte van al het wel en wee.

In Agnietenhove heeft ze zich op haar plaats gevoeld. Geregeld kwam er van haar in de

In dankbare herinnering aan

Zuster Sylvia de Bruijn

Maria Theodora

* Leusden, 14 februari 1934

† Amersfoort, 2 februari 2021

Op dinsdag 2 februari, vroeg in de morgen, heeft God Zuster Sylvia tot zich geroepen. Met haar verliezen wij een lieve medezuster. De laatste jaren waren moeilijk voor haar. Het praten en communiceren ging heel moeizaam. Ondanks dat alles toonde zuster Sylvia zich steeds vol aandacht en opgewekt.

Zuster Sylvia groeide op in een gelovig boerengezin. Daar kreeg ze ook de liefde voor de natuur mee. Al jong wist ze zich geroepen tot het kloosterleven. Ze was 18 jaar toen ze intrad in 1952 en maart 1955 legde ze haar eerste geloften af als Zuster van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Haar studietalent werd gauw opgemerkt en ze kreeg volop gelegenheid om die te ontwikkelen. Gymnasium, kweekschool en universiteit waren een echte verrijking voor haarzelf en voor degenen met wie ze omging.

Agnietenhove krant een recensie over een boek dat ze gelezen had. Behalve lezen had ze nog meer hobby's zoals puzzelen, kantklossen en wandelen in de natuur zolang het nog kon.

Over haar zijn in Agnietenhove merkte ze eens op: 'Ik merk dat we een sterke band met elkaar en met God hebben. Kortom we vormen een heel eigen, aparte gemeenschap waarin het lang niet altijd gemakkelijk te leven is, maar waar we elkaar niet zouden willen missen'.

We zijn zuster Sylvia dankbaar voor haar zijn en leven met ons. In die geest van dankbaarheid hebben we tijdens de Eucharistieviering afscheid genomen en haar daarna begeleid in kleine kring naar de begraafplaats van Onze Lieve Vrouwe waar ze in de grafkelder van de Zusters van Onze Lieve Vrouw is bijgezet.

Bestuur en Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en familie.